

**Elin Hansson:**

## ***Från alkoholist till evangelist***

***- med bud om Guds kärlek och helande***

Jag är uppvuxen i Svenska Kyrkan och har alltid tyckt om att vara i kyrkan. Redan som liten gick jag omkring och sjöng Hallelujah. Vi var inte i kyrkan ofta men julotta med mormor och mamma hör till varma minnen samt att mamma sa att jag var en gåva från Gud. Att säga kvällsbön med mormor och farmor hör också till viktiga traditioner som senare blev en räddare i nöden.

### ***Frälst på en sinnesrogudstjänst***

Jag kom till Elimkyrkan eftersom jag började gå på 12 stegs möten i källaren. På dörren satt affischer om sinnesrogudstjänster. Jag blev intresserad och gick på en sinnesrogudstjänst. Jag var skådespelare och hade studerat teater i USA så jag blev väldigt glad att man spelade teater i gudstjänsten. På kyrkfikat pratade jag med en av dem som hade spelat teater och blev tillfrågad om jag ville spela med i framtiden. För mig var det jätte stort.



*Elin älskade att spela teater både i kyrkan och på andra scener.*

Jag fortsatte att gå på Sinnesro även om jag hade svårt att tro på Jesus. Gud var ok, men att Jesus uppstått på tre dagar var lite för mycket. Ändå var det på en sinnesrogudstjänst jag blev frälst. Det hände något som jag inte kan förklara och jag gick fram i slutet på gudstjänsten och bad om att få det som predikanten hade pratat om - jag ville gå med Jesus! Hon bad för mig och jag kände en otrolig kärlek och allt tvivel var som borta.

### ***Med Gunnar Grossby som mentor***

Jag hade ingen att prata med om det stora som hänt och det kändes jobbigt. Så läste jag i *Stora Boken* att man kunde be någon i kyrkan om hjälp med det elfte steget. Jag bad Gunnar Grossby om hjälp, han hade hjälpt många i 12 stegs-gemenskapen. Det var också han som startat sinnesrogudstjänster i församlingen. Trots att han var sjuk i cancer tvekade han inte att träffa mig. Vi träffades i kyrkan och jag frågade om elfte steget som lyder: *Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud-sådan vi uppfattade honom-varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.*



*Under sina 17 år i Bilda arbetade Elin med Katolska Kyrkan och projektet "Möten i Jerusalem" - här framför födelsekyrkan i Betlehem.*

Vi pratade om bön, då Gunnar såg rakt igenom mig, stannade upp och sa:

*Varför ville du prata med mig?* Då kom tårarna och jag berättade att jag hade blivit frälst och ville veta vad jag skulle göra nu? Han tittade på mig och sa: *Dopet!* Ännu värre tänkte jag, men så blev det. Jag skriver detta med glimten i ögat för dopet är ju något av det bästa som har hänt mig och inget jag någonsin har ångrat. Jag hann ha flera fina samtal med Gunnar – det sista på hospice.

Gunnar berättade om *Beta-kursen* han skrivit utifrån tolvstegsrörelsens principer. Jag gick själv Beta-kursen efter *Alpha* och den var väldigt bra. Många deltagare gick den flera gånger om. Gunnar berättade också hur han själv jobbat med de tolv stegen och hur hela församlingen hade samlats för att jobba med fjärde steget. Det är där man gör *en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan*. Gunnar beskrev denna process med glädje och vördnad.

## *Jag ville läsa teologi*

Jag berättade redan då att jag ville studera teologi och Gunnar tyckte att det var en bra idé. Men han föreslog att jag skulle vänta några år för utbildningen är svår i början, menade han. Han sa också att när jag blir pastor skulle jag ha på mig prästkragen ofta. Dagen innan jag skulle döpas var jag nervös och pratade med Gunnar. Jag hade en andlig upplevelse som stärkte mig och jag glömmer inte hur Gunnar – trots att han hade cancer i båda benen - skyndade fram för att lägga händerna på mig i förbön när jag välkomnades in i församlingen.

Sedan dess har jag varit i församlingen och jag har älskat att vara där. Jag fick nya vänner på vägen som har varit ovärderliga för min tro. En kvinna gav mig en bok om *Helandets kraft* som *Anita Barker Andersen* hade skrivit. Vid 15 års ålder drabbades Anita av en sjukdom som gjorde henne nästan blind men hon har en sådan stark tro att hon lever som en seende. Jag greps av en längtan att studera för Anita och få en sådan tro.

## *Helandeskola och teologisk pionjärutbildning i Norr*

I september 2023 började jag på *Helandeskolan* med Anita och en grupp ett femtiotal andra kvinnor. Den pågick i sju månader och gav mig nycklar till ett djupare liv med Gud. Det var som att jobba med 12 stegsprogrammet - fast med Bibeln och Jesus som helare och frälsare. Vi fick titta på våra egna sår och bli helade av Jesu kors för att i vår tur skulle kunna hjälpa andra med sina sår.

Längtan att få studera teologi fanns kvar och när *Akademien för Ledarskap och Teologi* (ALT) lanserade en pionjärutbildning i Norr fick jag stöd av min pastor Elisabeth Ågren och församlingen att söka. Det var Elisabeth som döpte mig och har stöttat mig under åren. I augusti (2024) började jag läsa pastors- och ledarprogrammet i Norrland. Jag har tagit tjänstledigt från Studieförbundet Bilda där jag har jobbat som folkbildare och trivts i 17 år.



*Elisabeth Ågren*

## *Att komma hem – till en kärleksfull och barmhärtig Gud*

Jag bär på en längtan att hjälpa andra som fortfarande lider i missbruk att visa att det finns ett sätt att leva med Gud som innebär en frid som övergår allt förstånd. Jag vill att människor ska få veta hur älskade vi är av Gud. I en tid när vi mår allt sämre och blir allt ensammare vill jag visa att det finns en väg att leva där ingen är ensam och där en kärleksfull Gud vill omsluta oss i sin nåd och barmhärtighet. Ingenting är omöjligt för Gud och det finns ingen situation som är så svår att inte Gud kan komma in med sitt ljus, sin förlåtelse och sin kärlek.

Jag vill också tacka Gud för Harry och Lea Månsus som startade sinnesrogudstjänsterna och som har jobbat för att tolvstegsfolket ska känna sig hemma i kyrkan. Jag har själv fått erfara hur Sinnesro räddar människors liv – precis som jag själv blev frälst på en sinnesrogudstjänst och fick uppleva att jag kommit hem. Guds rika välsignelse till er alla.

**Elin Hansson** (folkbildare och teologistuderande)

