

## *Guds spårhundar och vittringen av Gud*

En bibelteolog är en spårhund som med hjälp av bibelns texter får upp vittringen på Guds närvaro och handlande i världen idag. Med ett glödande patos tolkar Israels profeter Guds aktivitet i historien i sin tid. Och med livet som insats gestaltar Jesus och hans rörelse Guds gränslösa kärlek till sina vilna evighetsbarn för 2000 år sedan.

Harry söp in denna dynamiska teologi under sju års studier nere i Europa. Den sprängde hans frikyrkliga ramar. När budskapet fördes vidare hemma i Norden

– i *Shalom Jord* och *Vägen hem* – fick det en resonans långt utanför kyrkväggarna, inte minst bland New Age-sökare och miljöaktivister. Böckerna spreds i 120.000 ex och startade en rörelse som berört tiotusentals människor. *Nya Sången om livet* (2021) har samma budskap och målgrupper – men i en ny tid och på en ny språklig våglängd.



---

## *Gud är väl OK – men inte Jesus?*

Jag har hört att man bör tona ner Jesus om man vill nå sökare. Min erfarenhet är den motsatta. Det var skildringen av Jesus i *Vägen hem* som ledde till otaliga dialoger – bland annat med författarinnan Marianne Fredriksson och regissören Kay Pollak när han skapade succéfilmen *Så som i himmelen*. [Läs mer](#) Det är samma Jesusrörelse som nu skildras i *Sången om livet* (sid 135-182, [läs mer](#)).