

## ***Team Stakset: Det finns hopp!***

Det är fredagkväll i Karlstad och vi har laddat upp för kampanjen *Det finns hopp* med *Sebastian Stakset*, *Flavia Perez* och *Betz Assefa* plus ett stort musikteam. Vi är tretton kyrkor som har gått ihop och vi undrar med spänning hur det ska gå? Friluftsteatern i Mariebergsskogen som vi har hyrt rymmer ungefär tusen personer.

### ***Fredagkvällen blir starkt berörande***

När klockan slår sju är det nästan fullsatt. Det känns fantastisk. Så här mycket folk som får höra evangeliet i Värmland samtidigt var det nog länge sedan senast. Möjligen vid de stora midnattsmässorna på julafton i Domkyrkan i Karlstad?

Det som blir allra starkast efter livaktig musik, Sebastian Staksets låt, är *Betz Assefas vittnesbörd* om hur han bara ville dö, efter ett destruktivt liv. Men nu står han här fem år efter att han blivit kristen och bjuder in till frälsning.

Det blir fullt framför scenen. Det är många som vill ha förbön och som söker hopp. Jag blir så rörd att tårarna rinner nerför kinderna. Människor söker Gud, och behöver verkligen Gud. Plötsligt känns det som om allt slit vi lagt ner för denna helg är värt allt. Inte minst för mig som huvudansvarig.



### ***Flavia Perez om sin otroliga livsresa***

På lördagen intervjuar Joel Sjöberg *Flavia Perez* om hennes livsresa. Återigen är det omöjligt att hålla tårarna tillbaka. Hennes pappa hamnade i kriminalitet och blev utvisad. Hennes mamma försökte ta sitt liv. När hennes bror insåg att det inte fanns mat hemma så började han sälja droger. Och Flavias före detta pojkvän blev skjuten i Stockholm och dog. Hur denna starka kvinna har överlevt är ju helt otroligt. Men hon mötte evangeliet om nytt liv och hopp och blev kristen. Det förändrade allt.

Jag ser på *Sebastian Stakset* som sitter bredvid mig hur tårarna rinner också för honom. Det var ju Flavia som fick föra honom och *Kartellen* till tro på Jesus Kristus. Vilken otrolig livsförvandling det innebar. Sebastian Stakset som förut spred hat, levde med droger och våld, talar nu om kärlek och predikar evangeliet på lördagen.



### ***Är sånt här möjligt?***

Det är så att man nästan måste nypa sig i skinnet. Kan tron på Jesus Kristus förändra människors liv så radikalt? Svaret är ja. Några dagar senare sitter jag i samtal med en kvinna som hörde Sebastian Staksets vittnesbörd 2019. Hon var djupt involverad i nyandlighet och kämpade med droger. Men Sebastian Stakset sådde ett hoppets frö.

**För tre månader sedan föll hon ner på knä hemma och gav sitt liv till Jesus Kristus. Sedan dess har hon kommit till vår kyrka och ska nu gå Alphakurs. Under Det finns hopp helgen tog hon med sig en vän, som då också ville bli kristen. Rörande.**

**Det har varit en svår tid i Sverige de senaste åren med gängkriminalitet, våld och droger. Men det finns hopp! *Om Sebastian, Flavia och Bets kunde ta sig ur det destruktiva med Guds hjälp, då kan det ju ske med vem som helst.***

**Sam Wohlin (pastor i Karlstad Pingst)**