

Jag höll på att avsluta *Sången om livet* när en recension dyker upp i tidningen Sändaren som får pulsen att gå upp i varv. Jag läser mer på nätet och blir ännu mer intresserad. Det tycks finnas en djup släktskap mellan mitt manus och några grundackord i Björn Wiedels nya bok. Det beror på att Björn tidigt befruktats av Matthew Fox's "skapelse-andlighet" (Creation Spirituality), inkarnerat den i vår nordiska kontext och integrerat den i sin pedagogik och teologi. Jag kastar mig över boken och inser att den är väldigt gedigen och mångsidig. Det känns verkligen som ett testamente. Läs gärna dialogen mellan oss i vår serie *Dialog och Vision*.



### ***Wiedels recension:***

När Harry Månsus talar om pilgrimsfolket menar han något mer och ofta något annat än kyrkfolket. Det lyser om pilgrimerna som är på väg att tillsammans utforska den nygamla andligheten, eller man kan kalla det att utforska trons stora berättelser med sitt inre sökarljus. I någon mening är vi alla privatreligiösa därför att relation till Gud är personlig. Relationen till Gud och till varandra behöver alltid rum för våra olikheter.

De två böckerna som hör samman och ger läsaren både en sammanhängande tolkning av de stora berättelserna och en guide för personlig reflektion med utrymme för samtal. Några stråk som går genom båda böckerna tycker jag särskilt lyser upp vår tid och kan väcka vår längtan, den längtan som kan bli en sång om livet:

- ***Det finns en väg till Gud vem jag än är och varifrån jag än kommer.***
- ***Att börja där man är, i skapelsens vi, är att börja nära Gud.***
- ***Allt liv är rörelse därför finns alltid mer att upptäcka.***
- ***Lyssna till vår tids profeter och Bibelns profetiska röster i sin tid***
- ***Det goda budskapet handlar om vår befrielse och den stora Befriaren***

Harry Månsus har under hela sitt liv prövat hållbarheten i sin egen tro och ger oss här både överblick och redskap till ett djupare liv. Hans ärende är att hjälpa oss se den kristna tron i ljuset av den skapelse vi alla är en del av och att upptäcka den kosmiske Kristus som vi alla behöver.