

Drömmen om människor i rörelse, på väg mot ett djupare liv och en friskare jord ...

Vad händer när bibelns berättelser sätts i händerna på sökande, troende och människor som oroas över vad som händer med samhället och vår planet?

Stanna upp. Vidga sinnena. Börja där Gud själv började – i naturens andlighet och i sången om livet. Gör vi det, kan vi upptäcka beröringen mellan tusenåriga texter och den folkliga andligheten i vår tid. Här spelar pilgrimsvandringen en avgörande roll.

Harry Månsus utmanar oss alla, och kanske troende i synnerhet, att lyssna in varandra för att hitta anknytningspunkter. För om någon tar monopol på "sanningen" riskerar vi att förlora många som idag är på väg bort från sitt andliga arv och sina kulturella rötter.

Sången om livet speglar drömmen om en större pilgrimsrörelse. När kyrkfolk, tolvstegare och sökare från den alternativa scenen möts i en dialog – gärna som en pilgrimsvandring – sätts alla i rörelse mot ett djupare liv och en rimligare värld.



Harry Månsus kom att bli den mest kände svenska ekoteologen på 1900-talet och har också haft stort engagemang för freds- och framtidsfrågor samt för Anonyma Alkoholister. Han är teolog, pastor, författare, etisk rådgivare i behandlingsmiljö och grundare till Brommadialogen, en mötesplats för kristen recovery och alternativ andlighet.

Har bl.a. skrivit böckerna *Shalom Jord*, *Vägen hem*, *Den kosmiska katedralen*.

 VOTUM FÖRLAG



VADSTENA
PILGRIMS-
CENTRUM



HARRY MÅNSUS

SÅNGEN OM LIVET


VOTUM



HARRY MÅNSUS
SÅNGEN OM LIVET

- om pilgrimsfolket
och jordens framtid

VOTUM